

Als ik doodga hoop ik dat je erbij bent
dat ik je aankijk dat je mij aankijkt
dat ik je hand nog voelen kan.

Dan zal ik rustig doodgaan.
Dan hoeft niemand verdrietig te zijn.
Dan ben ik gelukkig.

Remco Campert

Na een intens en gezellig leven met elkaar, is overleden

Peter van der Helm

Petrus Johannes Maria

13 februari 1941

23 maart 2019

Wat blijft is een groot gevoel van dankbaarheid!

Oude Telgterweg 19, 3851 LT Ermelo

Wij nemen afscheid van Peter, graag samen met u, op vrijdag 29 maart, om 14.00 uur in de achtertuin van ons huis. *Denkt u aan uw kleding!*

Tot slot doen wij Peter uitgeleide en heffen daarna het glas op zijn leven.

Peter verkoos een stille crematie.

Kitty van der Helm - van Overbeek

Max en Erika *Mawsley, Engeland*
Anna
Louisa

Kitty, *in liefdevolle herinnering*